

Maandag 13 september 1915.

“Bemint uw evennaasten als uw eigen zelve,” heeft Christus gepredikt. In dezen oorlog wordt vaak zijn naam onder de strijdenden aangeropen.

De kranten deelen mede: “Duitsche hulde aan Pégoud, 7 sept. Gisteren avond heeft een duitsch vliegtuig, dat op groote hoogte boven Chavanne-sur-Etang — een Elzasche gemeente — vloog, een krans neergeworpen met het opschrift: “Aan Pégoud, als held gesneuveld. Zijn tegenstanders.””

Ha, ha, ha! Levensspotternij. Hoog boven den vijand zweven om hem te dooden, zelf door den evenmensch gedood worden en uw graf met bloemen vereerd! Geestkracht en moed daartoe aangewend.

De Engelsche bladen geven de cijfers op der gesneuvelden, duizenden en nog duizenden: de Duitschers deelen er ook mede, even talrijk zijn de gevallen. De menschheid, de vooruitgang!...

Bekendmaking: “Al de paarden, toebehoorende aan de burgerlijke bevolking, moeten in heel het Etappengebied gebrandmerkt worden met "E H". Niet gebrandmerkte worden verbeurd en de eigenaars gestraft.”

“Graf von Westarp.”

“Alle belgische overheden en bewoners van het legergebied moeten zich van nu af aan in schriftelijk verkeer met de militaire overheden en inzonderheid bij het inzenden van verzoekschriften, bedienen van de duitsche taal. Indien de aanvrager geen Duitsch kent mag hij de vlaamsche taal gebruiken. Geschriften in een andere taal worden door de ontvangers teruggestuurd.”

Herzog Albrecht von Württemberg. Oberbefehlshaber.

“De vangst en de verkoop, ook het blinden van zangvogels, streng verboden door de belgische wet, moet stipt worden nageleefd op boete van duizend mark of gevangenis van drie maanden.”

Virginie LOVELING (« *In oorlogsnood* »)